

Vigo Juchtmans

Het moeten niet altijd verhalen over het verleden zijn. Daarom dit verhaal. Het gaat over mijn kleinzoon Vigo.

Vigo Prosper Joanna Juchtmans werd geboren te Leuven op 29 juli 2017. Vigo is het eerste kind van mijn zoon Steven Juchtmans en mijn schoondochter Raya De Rijck.



Waarom over Vigo?

Omdat hij is voorbestemd om op een fiets te zitten! En dit om drie redenen.

Reden n° 1:

Via de tak De Veuster is Vigo verwant met Josephus "Poeske" Scherens.

Joseph werd te Werchter geboren op 17 februari 1909 en was gehuwd met Clemence Verkist. Ze hadden twee kinderen, Viviane (° 1948 - † 2010) en Paul (° 1953 - † 2012)

Jef was de jongste van 6 kinderen. Omdat hij een tenger kereltje was noemde zijn moeder hem Poeterke. In zijn geboortedorp Werchter was dat een kleine behendige en snelle geit. Zijn vrienden verbasterden deze bijnaam later tot Poeter en nog later werd het in het Brusselse Poeske. Deze bijnaam zou later tijdens zijn wielercarrière toepasselijk blijken, vanwege zijn snelle eindsprints waarmee hij vaak op het cruciale moment met een katachtige sprong uitviel.

Poeske werd zes keer onafgebroken wereldkampioen sprint op de baan van 1932 tot 1937. In 1947, op 38-jarige leeftijd, werd Scherens een laatste keer wereldkampioen. Naast zijn 7 wereldtitels en 16 Belgische titels won Scherens ook alle Grote Prijzen van diverse landen en op een bepaald moment bezat hij alle sprint- en ronde-records van alle grote wielbanen in Europa.

(Bronnen Wikipedia - <http://www.dewielersite.net/db2/wielersite/coureurfiche.php?coureurid=5303>)



Jef overleed te Leuven in het UZ Gasthuisberg op 9 augustus 1986. Hij werd te Werchter begraven. Ter nagedachtenis werd in Werchter een straat genoemd naar hem. De Jef Scherensstraat.

NB: Vigo zijn betovergrootvader Petrus Ludovicus De Veuster was amateur wielrenner en reed op zijn 70ste nog met de fiets van Rotselaar naar zijn zoon Marcel in Keulen.

Dus Vigo dient als een kat op zijn fiets te zitten en behendig en snel als een geitje te zijn. Hij krijgt voorlopig de naam Vigo "Poeske" Juchtmans

Verwantschap tussen Vigo en Poeske Scherens:



Reden n° 2

Via de tak De Wyngaert is Vigo verwant met Sven Nys.

Sven werd te Bonheiden geboren op 17 juni 1976 en was gehuwd met Isabelle Nys. Ze hebben een zoon Thibau (° 2002) die ook veldrijder is.

Sven begon te BMX'en op 8-jarige leeftijd en behaalde 8 nationale titels.

Hij deed aan veldrijden, mountainbiken en wegwielerrennen. Werd in het veldrijden 2 keer wereldkampioen en behaalde op het WK, 9 medailles. Sven werd 9 keer Belgisch kampioen en behaalde er 14 medailles. In het veldrijden behaalde hij 292 overwinningen. In het mountainbiken behaalde hij een bronzen medaille op het Europese kampioenschap en werd 5 keer Belgisch kampioen. In het wegwielerrennen behaalde hij 8 zeges.

Het niet voor niets dat hij verschillende bijnamen kreeg: de kannibaal van Baal, De Keizer van het veldrijden, de koning van de Koppenberg en mister Superprestige. Sven kreeg in zijn wieleroopbaan 10 onderscheidingen.

Nys nam in maart 2016 afscheid van het veldrijden.

(Bronnen: Wikipedia - <https://www.sport.be/svennys/>)

Dus Vigo dient als een kat op zijn fiets te zitten en behendig en snel als een geitje te zijn. Hij moet zich als een keizer te gedragen.

Hij krijgt voorlopig de naam Keizer Vigo "Poeske" Juchtman



Verwantschap tussen Vigo en Sven Nys



Reden n° 3

Via de tak Ons is Vigo verwant met Eddy Merckx.

Baron Eduard Louis Joseph Merckx werd te Meensel-Kiezegem geboren op 17 juni 1945 en is gehuwd met Claudine Acou. Ze hebben een dochter Sabrina (° 1970) en een zoon Axel (° 1972) die ook wielrenner werd.

Hij deed aan baanwielrennen, veldrijden en wegwielrennen en wordt beschouwd als de beste wielrenner aller tijden.

Eddy begon zijn wielercarrière bij de nieuwelingen in 1961. Hij werd 3 keer wereldkampioen, 1 keer Belgisch kampioen, 6 keer kampioen ploegenkoers, 2 maal Europees kampioenschap ploegkoers en 1 keer Europees kampioenschap omnium.

Merckx was uurrecordhouder in 1972.

Van de 1800 wegwedstrijden die Eddy Merckx reed, won hij er 525, waaronder 445 van de 1582 als beroepsrenner. Daarnaast won hij ook 98 baanwedstrijden en 2 veldritten. Hij won alle klassiekers en rondes behalve Parijs Tours. Zijn wielercarrière eindigde in 1978.

Eddy kreeg de bijnamen "De kannibaal", "De zwarte van Tervuren", "De Tamburlaine van de pedalen", "De beul van de fiets" en "De Beethoven van de ronde".

(Bronnen: Wikipedea)



Dus Vigo dient als een kat op zijn fiets te zitten en behendig en snel als een geitje te zijn. Hij moet als een kannibaal tekeer gaan en zich als een keizer te gedragen.

Hij krijgt voorlopig de naam Keizer Kannibaal Vigo "Poeske" Juchtmans

Verwantschap tussen Vigo en Eddy Merckx

